

Bijbelstudie

Jelmer Woudstra

Kinderen van God 1 Johannes 2:28-3:10

INHOUD

Stille tijd	2
Het bezoek	2
Yes, ik ben een kind van God!	2
Awestruck	3
Niet het goede dat ik wil...	4
Kringstudie 6	5
Verkenning van de tekst	5
Context	5
Thematiek en structuur	5
Korte uitleg	5
Boodschap	7
Aanwijzingen voor de kringleider	7
Ijsbreker	7
Inleiding	7
Kringgesprek	7
Afsluiting	7
Werkvellen voor de kringstudie	8
Werkvel 1: Ieder die...	9
Werkvel 2: Identiteitsbewijs	10



Stille tijd

tussen kringstudie 5 en 6

1

*En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
(1 Johannes 2:28)*

Het bezoek

Adrian Plass heeft een boekje geschreven dat vertaald is onder de titel 'Het Bezoek'. Het boekje beschrijft hoe Jezus, de Grondlegger van de Kerk, een bezoekje brengt aan de aarde en daar de kerken van binnen bekijkt. Plass beschrijft een aantal algemeen geaccepteerde houdingen en gedragingen in de kerk, die echter wel eens heel anders beoordeeld zouden kunnen worden dan wij vermoeden of waar we ons bewust van zijn. Een volledig fictief verhaal natuurlijk, maar het drukte mij toen ik het las wel met de neus op een paar feiten. Het deed mij naar mijzelf, mijn levensstijl kijken en... beschaamd staan.

Ik wil niet oproepen tot een overspannen manier van zelfevaluatie. Zoals ik al eerder schreef in *Stille tijd 4* is 'blijven in' in de directe context vooral een 'zijn', maar gepast gedrag moet wel volgen. Daarom is het niet verkeerd om jezelf eens af te vragen waar je allemaal mee bezig bent, opdat je bij de terugkomst van Jezus niets hebt te verbergen of te vrezen.

Overdenken

- Hoe stel jij de terugkomst van Jezus voor?
- Hoe kun je gestalte geven aan de opdracht 'blijven in' denk je?
- Vrijmoedigheid heeft ook de betekenis in zich van vertrouwen. Wat maakt dat jij met vertrouwen de komst van Jezus tegemoet ziet?

Bidden

- Dank Jezus dat het mogelijk is om Hem met vrijmoedigheid tegemoet te treden!
- Vraag God of Hij je inzicht wil geven in de dingen die je weerhouden om 'in Hem te blijven'.

2

*Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook).
(1 Johannes 3:1)*

Yes, ik ben een kind van God!

Voor grote groepen mensen is het de vraag of ze zich een kind van God mogen noemen. Een brief als 1 Johannes is voor hen zeer gevoelig, omdat ze elke keer als ze het woord 'kinderen' lezen zich wel afvragen of hetgeen erop volgt ook voor hen is. Velen van hen doen ontzettend hard hun best om rechtvaardig te leven. Wanneer ze falen, drukt de zonde zwaar op hen.

Wat ze lijken te vergeten, is de liefde van God. Allereerst is Zijn liefde de basis voor onze rechtvaardigheid, God had al lang gezien dat de mens vanuit zichzelf niet rechtvaardig kan worden. Ten tweede maakt Johannes geen onderscheid tussen mensen in de gemeente die zich wel een kind van God mogen noemen en mensen die dat niet mogen. Hij spreekt gewoon iedereen die in Christus gelooft aan als kind van God!

Het is voor ons als mens soms ontzettend moeilijk de liefde van God te accepteren. Ik lees hier dat Gods liefde groot genoeg is om mij helemaal te vervullen, maar zelf beperk ik soms de liefde van God in mijn leven.

Overdenken

- Wat betekent het voor jou dat je een kind van God bent?
- Hoe zou jij reageren wanneer iemand uit je gemeente zegt dat hij niet durft te zeggen dat hij een kind van God is?

Bidden

- Dank God dat je dankzij Jezus Christus Zijn kind mag zijn!
- Vraag God of je altijd ontvankelijk mag zijn voor Zijn liefde.

3

*Wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
(1 Johannes 3:2)*

Awestruck

In de titel verschijnt een niet alledaags Engels woord. Dit woord wordt gebruikt in het refrein van een geweldig lied, een lied met de titel 'indescribable' (onbeschrijfelijk) en dat zingt over God. Dit woord greep mij en ik kon het niet goed vertalen. 'Awe' is te vertalen met 'vrees' en 'ontzag', 'struck' is onder andere te vertalen met 'betoverd'. Ik vind dit een geweldig beeld bij de wederkomst van Jezus.

Vrees en ontzag is op zijn plaats, omdat we een verheerlijkte Jezus zullen zien komen. Heerlijkheid is datgene wat iemand gewicht geeft, aanzien geeft. Het zijn die eigenschappen die iemand maken tot wie hij is.

Betoverd heeft wel uitleg nodig, want het kan heel negatief opgevat worden. Als je in een sprookje onder de betovering bent van een kwade heks dan zal het niet goed met je aflopen. Maar betoverd door Jezus, dat lijkt me toch wel wat. Het betekent dan, denk ik, dat je helemaal gegrepen wordt door Zijn heerlijkheid. Je wordt er door omhuld, je zwemt erin, je wordt er zelf in één klap heerlijk door. Want dat is de belofte van God voor ons: wij zullen verheerlijkt worden. Het begint op deze aarde. Paulus zegt dat we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Corinthe 3:18), maar we zijn bestemd tot een volledige heerlijkheid in de hemel (Hebreeën 2:10).

C.S. Lewis heeft hier op een geweldige manier over geschreven: "De belofte van heerlijkheid is de bijna ongelofelijke en alleen door Christus mogelijk gemaakte belofte dat sommigen van ons, dat ieder die er werkelijk voor kiest, dit onderzoek doorstaan zal, goedkeuring zal vinden, God zal behagen. God behagen... een werkelijk bestanddeel vormen van het goddelijk geluk... door God bemind worden, niet slechts uit medelijden maar uit een vreugde als die van een kunstenaar over zijn kunstwerk of van een vader over zijn zoon – dat lijkt iets onmogelijks, een gewicht of last van heerlijkheid die ons denken haast niet dragen kan. Maar zo is het wel."

Overdenken

- Probeer in eigen woorden de heerlijkheid van Jezus te omschrijven.
- Veel christenen in het rijke Westen denken niet meer na over de beloning die ons te wachten staat omdat ze bang zijn dat dit eerzuchtig overkomt. Hoe denk jij hierover?
- Wat ging er door je heen bij het lezen van het citaat van Lewis?

Bidden

- Aanbidt God voor Wie Hij is (datgene wat Hem heerlijk maakt; zijn genade, goedheid, barmhartigheid, geduld, rechtvaardigheid, trouw)
- Dank Jezus voor Zijn offer, waardoor wij Hem kunnen zien zoals Hij is.

*Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
(1 Johannes 3:9)*

Niet het goede dat ik wil...

We leren Johannes nu zo langzamerhand een beetje kennen, maar je staat soms weer verbaasd over wat hij allemaal zegt! Hij zegt hier ineens dat christenen geen zonde doen en meer nog dan dat: ze kunnen niet eens zondigen! Wat bedoelt hij hier precies mee? Voordat je verder leest, wil ik je vragen om naar het eerste overdenkingspunt te gaan en hier even over na te denken.

Johannes moet niets hebben van mensen die een excuus gaan zoeken als ze gezondigd hebben. Een excuus wat je het meest hoort, is dat de zonde zo sterk is. Zelfs Paulus zegt in Romeinen 7 dat hij niet het goede doet, wat hij wil, maar het kwade, wat hij niet wil (hiermee wil Paulus zich overigens niet simpel afmaken van het probleem!) Natuurlijk is de zonde sterk! Maar laat het nooit een excuus zijn voor de zonde die je doet. Want als Johannes zegt dat je niet kan zondigen, dan bedoelt hij dat zonde helemaal niet bij een christen past. Het is iets onnatuurlijks, omdat het tegen de natuur van jou als kind van God in gaat! Blijf altijd vechten tegen de zonde, een gevecht dat je niet alleen hoeft te leveren.

Overdenken

- Wat denk je allereerst bij het lezen van dit vers (3:9)?
- In hoeverre herken jij je in dit citaat? "Het lijkt wel of de zonde juist harder in ons leven komt, naarmate we ons voornemen het goed te gaan doen. Sterker nog, het is zo. En wij gaan ons dan slecht voelen. Gefrustreerd. We wisten toch beter?"

Bidden

- Dank God voor de eeuwige verbondenheid met Hem.
- Vraag God om jou te helpen te blijven vechten tegen de zonde en er niet aan toe te geven.



Kringstudie 6

1 Johannes 2:28-3:10

Verkenning van de tekst

Context

1 Johannes 2:28 sluit aan bij vers 27 door verder te gaan op 'blijven in'. Deze uitdrukking is in vers 28 echter niet een 'zijn', maar een opdracht. Het gedeelte eindigt in 1 Johannes 3:10 met 'niet liefhebben'. 1 Johannes 3:11 gaat daar vervolgens op in met het gebod van de liefde. We hebben dus met een afgescheiden gedeelte te maken, maar wel afgescheiden met 'open grenzen'. De grensteksten haken helemaal op elkaar in een zeggen veel over elkaar.

Thematiek en structuur

Een aantal thema's staan centraal in ons gedeelte:

- Rechtvaardig zijn & rechtvaardig doen
- Kinderen van God zijn & gelijk aan Jezus worden
- Geopenbaard zijn & geopenbaard worden
- Uit God ↔ uit de duivel
- Zonde ↔ gerechtigheid

In het gedeelte komt steeds een structurerende uitdrukking voor: 'ieder die...' (zie hiervoor ook het werkvel).

De verzen 4 t/m 10 behandelen twee keer hetzelfde¹:

- A wezen van de zonde (4)
- B Christus' werk (5)
- C de gelovigen ('een ieder', 9)
- D rechtvaardig leven (7)
- A' wezen van de duivel (8a)
- B' Christus' werk (8b)
- C' de gelovigen ('een ieder', 9)
- D' geen rechtvaardig leven (10)

Korte uitleg

Vers 28. En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komt. Het woordje 'opdat' geeft altijd een doel aan en op die manier ontdekken wij in dit vers een doel van het 'in Hem blijven': vrijmoedigheid tegenover Jezus wanneer Hij terugkomt.

'Vrijmoedigheid' is het tegenovergestelde van 'beschaamd staan'. Het betekent dat gelovigen niets hebben te verbergen en niets te vrezen bij de terugkomst van Jezus. 'Blijven in' was in het vorige vers (27) een feit, hier is het een opdracht.

Vers 29. Als jij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Als je in een boomgaard een appelboom en perenboom naast elkaar hebt staan, kan het gebeuren dat wanneer een appel valt, hij onder de perenboom rolt. Toch weet je meteen dat hij niet van de perenboom komt. Zo is het ook met iedereen die de rechtvaardigheid doet. Je weet meteen van Wie diegene afstamt (van welke stam die komt!).

¹ Deze structuur is overgenomen uit dr. Pieter J. Lalleman, *1, 2 en 3 Johannes: Brieven van een kroongetuige*, p.172

Vers 3:1. Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Het is ten diepste niet te begrijpen dat wij kinderen van God mogen zijn, het is pure liefde. Die liefde mogen we dan ook volledig accepteren: we mogen er zeker van zijn dat we kinderen van God zijn.

Vers 3:1. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. De tegenstelling wereld ↔ kinderen komt weer aan de orde.

Vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. Hoewel we nu al een nieuw leven hebben gekregen, zullen we nog eens helemaal veranderd worden. Gelijk aan Jezus zijn betekent niet dat we in wezen aan Hem gelijk zullen zijn, maar dat we net als Jezus delen in de heerlijkheid van God. Het zien van Jezus resulteert hierin.

Vers 3. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. Als je de hoop hebt dat je gelijk aan Hem zult zijn, heeft dat wel consequenties. Je zult je steeds, voortdurend moeten blijven reinigen in deze wereld die vol onreinheid is. Hoop op God is iets heel anders als 'ik hoop dat...' Hoop bij God is zeker en gebaseerd op de beloften van God.

Vers 4. Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. Wetteloosheid is het wezen van de zonde – want de wet is de concrete uitdrukking van de wil van God – en komt tot uiting in wetteloos gedrag.

Vers 5. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Zonde is één van de hoofdthema's in deze perikoop. De zonde werd weggenomen door het volmaakte offer van Jezus. Dit offer was volmaakt, omdat Jezus nooit gezondigd heeft!

Vers 6. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Dit zijn harde woorden! 'Zondigt niet' klinkt niet alleen zeer definitief en ongenueanceerd, maar lijkt ook nog eens in tegenstelling te staan met 1 Johannes 1:8. Niet zondigen moet hier, blijkens de gebruikte werkwoordsvormen, begrepen worden als 'niet in zonde leven', en niet als 'je kunt nooit meer een zonde doen'. De verbinding tussen 'zien/kennen' en 'gelijk zijn aan Jezus' komt hier weer net zo duidelijk naar voren als in vers 2.

Vers 7. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Het woord 'misleiden' herinnert ons aan 2:26. Misleiden brengt je van de weg van rechtvaardigheid en ondanks het feit dat de dwaalleraren de gemeente verlaten hebben, kunnen ze nog steeds mensen in de gemeente beïnvloeden. Rechtvaardig zijn komt tot uitdrukking in het rechtvaardig handelen.

Vers 8. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Dit vers doet sterk denken aan Johannes 8:41-44. De uitdrukking 'uit de duivel' wordt verduidelijkt in vers 10: kind van de duivel zijn. Net als wij als christen kind van God zijn en ook kind van Abraham worden genoemd, zijn mensen die leven in zonde kinderen van de duivel. De duivel was het eerste wezen dat zondigde en is daarmee de oorsprong van de zonde. Jezus krijgt hier met nadruk de titel 'Zoon van God' en het woord 'verbreken' heeft hier de lading van een eenmalige, feitelijk gebeuren.

Vers 9. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Zie allereerst vers 6. 'Het zaad van God' is een moeilijk uit te leggen begrip. Welke betekenis 'zaad' ook krijgt, zaad staat altijd voor nieuw leven². 'Niet kunnen zondigen' betekent niet dat het een onmogelijkheid is, maar dat zonde totaal niet bij een christen past. We moeten altijd blijven strijden tegen de macht van de zonde!

Vers 10. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. Dit vers zegt niets nieuws, maar is eigenlijk een samenvatting van het hele gedeelte. Het is ook een soepele overgang naar het volgende gedeelte, vanaf vers 11.

² Verschillende betekenissen die in de geschiedenis aan dit woord gegeven zijn: 1) De Geest, 2) Het woord van God of het evangelie, 3) De goddelijke natuur, een levensprincipe, 4) Kinderen, nageslacht

Boodschap

Johannes maakt in dit gedeelte duidelijk dat er maar twee groepen mensen zijn: kinderen van God en kinderen van de duivel. Zij hebben ook een hele verschillende levensstijl. Kinderen van God leven in gerechtigheid en liefde, kinderen van de duivel leven in zonde of wetteloosheid en haat (als tegenstelling van liefde). Opvallend is dat er niets gezegd wordt over het einde van de kinderen van de duivel, maar wel over de kinderen van God!

Aanwijzingen voor de kringleider

IJsbreker

Eén van de hoofdthema's is kinderen van God. Op het tweede werkvel staat een format voor een identiteitsbewijs van een kind van God. Vraag aan je kringleden om het in ongeveer 5 minuten in te vullen. Bespreek daarna kort een aantal antwoorden van de kringleden.

Inleiding

Je kunt beginnen met te vertellen dat dit gedeelte weer een natuurlijk vervolg is op de vorige kringstudie door het 'in Hem blijven'. Je kunt nog even samenvatten wat dat precies betekent.

Kringgesprek

Je kunt dit gedeelte bespreken in twee hoofddelen:

1 Johannes 2:28-3:3

- Welke kernthema's behandelt Johannes in dit gedeelte?
- Welke betekenis van 'vrijmoedigheid' haal jij uit de tekst?
- Wat zijn wij nu volgens Johannes? Wat zullen wij later zijn? Probeer op beide vragen met eigen woorden antwoord te geven.
- Wat betekent het voor je dat je jezelf een kind van God mag noemen?
- Op welke manieren ervaar jij dat de wereld jou niet kent?
- Welke rol speelt de belofte dat je Hem zult zien en aan Hem gelijk zult zijn in je leven?

1 Johannes 3:4-10

- Wat maakt Johannes duidelijk over zonde als hij het gelijk stelt aan wetteloosheid?
- Haal een paar tegenstellingen uit de tekst en bespreek die samen met de volgende vragen: Wat betekenen de tegengestelde begrippen of zinsdelen? Waarom vindt Johannes deze tegenstellingen zo belangrijk?
- Beschrijf in je eigen woorden waarom Jezus op aarde kwam volgens Johannes in deze verzen?
- Welke verschillen kun je uit 1 Johannes 2:28-3:10 halen over de eerste komst van Jezus en de tweede komst?
- Wat bedoelt Johannes precies met 'Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet' en 'Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde'?
- Hoe verandert jouw kijk op de zonde?
- Wat stimuleert jou het meest tot heiliging van je leven?

Afsluiting

Het is leuk om nu terug te gaan naar de identiteitsbewijzen. Zouden mensen hun bewijs veranderen? Willen ze aanvullingen toevoegen? Je kunt dit kort bespreken. Daarna kun je de kringavond afsluiten met gebed, waarin dankbaarheid centraal kan staan om we

kinderen van God zijn. Jullie zouden samen kunnen bidden voor een heilig leven van een ieder en voor mensen die alleen nog maar in zonde leven en de verzoenende kracht van Jezus nog niet kennen.

Werkvellen voor de kringstudie

Op de volgende pagina vind je weer een werkvel met de instructie daarop. De mensen op je kring kunnen het blad eerst gebruiken voor aantekeningen en op het moment dat jullie een beeld beginnen te krijgen van het gedeelte, kun je mensen de opdracht geven om de woorden 'ieder die' aan te vullen. Het zal mensen helpen om het gedeelte te begrijpen.

Werkvel 1: Ieder die...

Vul in een paar steekwoorden steeds de uitdrukking 'ieder die...' aan. Gebruik eigen woorden!

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

Ieder die
.....
.....

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Ieder die
.....
.....

Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Ieder die
.....
.....

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.

Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Ieder die
.....
.....

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;

Ieder die
.....
.....

wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Ieder die
.....
.....

Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Ieder die
.....
.....

Werkvel 2: Identiteitsbewijs

Wij zijn kinderen van God! Dit bepaalt onze hele identiteit. Probeer voor jezelf onderstaand identiteitsbewijs in te vullen en bespreek het daarna kort in de groep.

IDENTITEITSBEWIJS

Naam:

Geslacht:

Wat ik doe:

-
-
-
-

Wat ik niet doe:

-
-
-
-

Toekomstperspectief:

.....
.....

