

Bijbelstudie

Steven van den Heuvel en Age Romkes

Gods veelkleurige wijsheid Efeze 3:1-13

INHOUD

Stille tijd	2
De bediening van Paulus	2
Het evangelie – een geheimenis	3
De kerk en de wijsheid van God	4
Vertrouwde toegang	4
Kringstudie 5	6
Verkenning van de tekst	6
Context	6
Thematiek en structuur	6
Korte uitleg	6
Boodschap en actualiteit	8
Aanwijzingen voor de kringleider	8
Ijsbreker	8
Inleiding	9
Kringgesprek	9
Afsluiting	9
Werkvellen voor de kringstudie	9
Efeziërs 3:1-13	10
De wijsheid van God bekendmaken	11



Stille tijd tussen kringstudie 4 en 5

1

1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus.

*8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgroendelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
(3:1-4 en 8-9)*

De bediening van Paulus

Is het jou wel eens overkomen, dat je in je stille tijd een inzicht kreeg dat je totaal veranderde, en waarover je zó enthousiast was dat je het met anderen wilde delen? Paulus heeft ook zoiets meegemaakt. Hij roemt erover dat hij persoonlijk de taak heeft gekregen om de genade door te geven die hem door God geschonken is (3:2). En die 'genade', het evangelie dat hij brengt, is niet maar een onpersoonlijk verhaal, maar het mysterie dat hem door openbaring onthuld is (vers 3). Die onthulling was hem ook beloofd. Ananias zei bij Paulus' bekering tegen hem: 'De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt.' (Handelingen 22:14-15). Dat is ook gebeurd, zo lezen we onder andere in Handelingen 22:17-21.

Dit inzicht in de 'ondoorgroendelijke rijkdom van Christus', en de taak om dat aan de heidenen te verkondigen zou een mens natuurlijk enorm hoogmoedig kunnen maken. Maar Paulus blijft er nederig onder. Hij noemt zichzelf 'de allerminste van alle heiligen' (vers 8); dat was geen valse bescheidenheid, zo zag hij zich écht. In deze nederigheid heeft Paulus de Efeziërs Gods mysterie geopenbaard. Dat was niet altijd gemakkelijk. Maar wat is het geweldig om te delen wat je van God gekregen hebt.

a) Onderdeel 1

- Paulus ontving het mysterie van het evangelie in een openbaring. Hoe heb jij het evangelie ontvangen?
- Vraag God hoe het Evangelie richtinggevend voor je leven kan zijn.

b) Onderdeel 2

- Elke christen mag het Evangelie brengen, en zo dienaar van God zijn. Hoe beleef jij dat?
- Bid God of Hij jou bij je taak kracht wil geven, en of Hij je daarbij nederig wil houden.

c) Onderdeel 3

- Christenen zijn mensen met een roeping. Wat herken je daarvan? Bij jezelf en bij anderen?
- Bid voor Gods andere dienaren, dat ze het mysterie van het evangelie op de juiste wijze ontvouwen.

2 *5 Het [dit mysterie van Christus] is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.*
(3:5-7)

Het evangelie – een geheimenis

Soms wordt het christendom voorgesteld als een verstarde godsdienst, ouderwets en vol regels. Een achterhaalde steun voor mensen die het in het leven niet alleen kunnen rooien. Maar het evangelie is heel wat anders. Paulus noemt het 'het *geheimenis* van Christus' (vers 4), dat nu door de Geest *geopenbaard* is. Dat geheimenis bestaat daarin dat ook heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte van nieuw leven, en wel 'op grond van het evangelie' (vers 6). Dat is onverwacht goed nieuws, want de Joden verwachtten geen beloften voor de heidenen. Dat dat wél zo bleek te zijn kostte de joodse christenen dan ook heel wat moeite om te geloven. Het is dáárom dat het Nieuwe Testament er zoveel aandacht aan besteedt. Niet saai en verstarde dus, maar onverwacht vernieuwend. Zoveel rijker dan je had kunnen vermoeden!

a) Onderdeel 1

- In hoeverre beleef jij het evangelie als een geopenbaard mysterie, als iets dat zo mooi is dat we het zelf niet hadden kunnen bedenken?
- Vraag God of Hij je opnieuw of nog meer in vuur en vlam wil zetten voor het evangelie.

b) Onderdeel 2

- Het is een verrassend plan van God dat heidenen (niet-joden) deel mogen uitmaken van het lichaam van Christus. Hij is niet alleen 'de koning der Joden' maar de Koning van de hele wereld.
- Bid voor het joodse volk dat ook zij hun Messias mogen erkennen.

c) Onderdeel 3

- Het Evangelie kan zo onverwacht anders zijn dat we moeite hebben om het te geloven. Waar vind jij moeilijk om te aanvaarden?
- Bid God dat Hij je leert luisteren naar zijn Woord, ook als dat je verstand te boven gaat of je tegen de haren in strijkt.

3 *10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlennen.*
(3:10-13)

De kerk en de wijsheid van God

Het is de taak van de gemeente om Gods veelkleurige wijsheid bekend te maken. Niet alleen aan mensen, maar ook aan de 'vorsten en heersers in de hemelsferen'. Aan engelen en demonen toont de kerk Gods rijkgeschakeerde wijsheid. Voor de engelen is zij onthulling van Gods genadige toewending naar de mens, voor de demonen is zij een geur van vernietiging: door het verkondigen door de kerk van de veelkleurige overwinning van Christus worden de demonen herinnerd aan hun uiteindelijke straf. Het veelkleurige van de wijsheid van God slaat misschien op de vele facetten van het evangelie – Paulus zelf stapelt in zijn brieven beeld op beeld om het evangelie in al zijn rijkdom voor te stellen. Je komt gewoon woorden tekort om te beschrijven wat God door de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Dankzij Hem mogen we bij God kind aan huis zijn.

a) Onderdeel 1

- Paulus noemt de wijsheid Gods rijkgeschakeerd. Wat zou hij daarmee bedoelen? Noem zelf eens een aantal facetten, kleuren, van dat eeuwenoude plan van God dat Hij door de Here Jezus gerealiseerd heeft.
- Dank God voor alle punten die je genoemd hebt.

b) Onderdeel 2

- Hoe kun jij, zoals Paulus het zegt, aan de vorsten en heersers in de hemelsferen de rijkgeschakeerde wijsheid Gods bekendmaken? En hoe kunnen we dat als christelijke gemeente doen?
- Vraag God of Hij jou en je gemeente wil helpen dit te doen.

c) Onderdeel 3

- Er is uiteindelijk geen macht die kan standhouden tegenover de Overwinnaar: Jezus Christus!
- Vraag Hem om de macht te breken van de 'vorsten en heersers in de hemelsferen' die je leven kunnen beheersen en verwoesten.

4 *12 [Christus Jezus, onze Heer] in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlennen.
(3:12-13)*

Vertrouwde toegang

Lakshmi Mittal is directeur-groootaandeelhouder van het grootste staalconcern ter wereld en schatrijk. Hij woont in een klein paleis in Londen, waar hij echter nauwelijks is, want hij vliegt met zijn privé-jet de hele wereld over, constant druk met het bezoeken van onderdelen van zijn bedrijf en met het kopen van nieuwe bedrijven. Zijn rijkdom en macht maken hem onbereikbaar voor iedereen – behalve voor zijn zoon van zestien jaar. Die mag altijd bij hem binnenlopen en woont elk toeverleg bij – onderdeel van zijn training als 'troonopvolger' van zijn vader. Je kunt hiervan onder de indruk raken – zo'n belangrijk man en toch zó toegankelijk voor zijn zoon, in wie hij toekomst ziet. Toch haalt de toegang van die zoon het niet bij de toegang die wij als christenen hebben tot God; het is zelfs niet met elkaar te vergelijken! Want dat is de uitwerking van het geloof in het geopenbaarde mysterie van Gods evangelie, dat wij vrijelijk toegang hebben tot God, 'vol vertrouwen door ons geloof in hem.' We mogen altijd bij de hoge en verheven God binnenlopen en uiteindelijk zullen we zijn koninkrijk erven.

Omdat de christenen aan wie Paulus schrijft deze toegang hebben vraagt hij hen de moed niet te verliezen als hij lijdt omwille van hen, want, zo zegt hij, aan zijn lijden kunnen ze eer ontleen. Ze moeten zich er niet voor schamen. Het is geen blamage als christenen lijden voor de goede zaak. Het is een eer!

a) Onderdeel 1

- Vol vertrouwen naderen tot God doen we in ons gebed. Hoe ervaar jij dat?
- Dank God dat je 'zomaar' bij Hem naar binnen mag lopen.

b) Onderdeel 2

- Paulus beschouwde het lijden dat hij onderging als een waarmerk van zijn apostelschap. Het betekende dat hij streed voor de goede zaak. Waar zie jij of ervaar jij lijden omwille van het geloof?
- Bid voor degenen die lijden vanwege hun dienst aan God.

c) Onderdeel 3

- Je zou je kunnen schamen of de moed verliezen als de kerk van Jezus Christus naar de marges van de samenleving verdreven wordt. Maar misschien is dat juist wel de plaats waar ze thuishoort. Wat denk jij?
- Bid dat God ons zal bewaren voor valse schaamte.



Kringstudie 5

Efeze 3:1-13

Verkenning van de tekst

Context

In de hoofdstukken 1 en 2 is alle aandacht uitgegaan naar de grote genade van God, die geldt voor zowel heidenen als joden.

Nadat Paulus in hoofdstuk 1 gedankt heeft voor de rijke genade waarmee de gelovigen gezegend zijn, en voorbede voor hen heeft gedaan, gaf hij in hoofdstuk 2 onderwijs over de overgang van de vroegere staat van de lezers naar hun huidige staat. Daarna heeft hij onderwijs gegeven over de éénheid van de uit joden en heidenen bestaande gemeente. In het gedeelte van deze weken – het eerste deel van hoofdstuk 3 – begint Paulus aan een gebed, dat hij echter direct onderbreekt voor een beschrijving van het geheimenis van de roeping der heidenen, en zijn taak daarin. Het gebed volgt dan in het tweede deel van dit hoofdstuk.

Thematiek en structuur

Het thema in 3:1-13 sluit duidelijk aan bij de hoofdstukken 1 en 2. Paulus geeft een samenvatting van die hoofdstukken voordat hij in vers 14 verdergaat met een gebed dat hij al in vers 1 van dit gedeelte begint. Die samenvatting dient om dat gebed goed in te leiden en kracht te verlenen.

Het gedeelte kent geen duidelijke structuur, want een aantal thema's lopen door elkaar heen. Toch is het wel mogelijk de volgende globale structuur in het gedeelte te ontdekken:

- Vers 1-4 het mysterie en de bediening van Paulus (1)
- Vers 5-6 de inhoud van het mysterie
- Vers 7-9 het mysterie en de bediening van Paulus (2)
- Vers 10-13 de uitwerking van het mysterie op en door de Gemeente

Korte uitleg

1. *Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid.*

In dit vers begint Paulus met een gebed dat hij vervolgens direct onderbreekt – de zin is niet af. Het gebed wordt pas in vers 14 weer vervolgd. Het lijkt dus juist als de NBV aan het eind van het vers toevoegt: '...bid ik'. Maar daardoor wordt onduidelijk waar het woord 'daarom' aan het begin van het vers op slaat. Zonder toevoeging slaat dit op de gevangenschap van Paulus – hij zit vanwege het evangelie (*daarom*) in de gevangenis. Dat beschouwt hij als een eer en hij klaagt dus ook niet over zijn gevangenschap.

3. *Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.*

Het mysterie waarover Paulus eerder in deze brief geschreven heeft (zie hoofdstuk 2) heeft hij zelf, zo zegt hij hier, in een openbaring ontvangen. Inderdaad maakt het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen melding van openbaringen van God aan Paulus. Hij hoort de stem van God en ziet visioenen. Zie bijvoorbeeld Handelingen 16:9, 22:21 en 26:17-18. Door middel van deze openbaringen is hij ook geroepen om apostel (gezant) van Jezus Christus te zijn. In die zin is het Evangelie in bijzondere zin aan hem en de

andere apostelen toevertrouwd. Zij mogen namens God spreken en wij mogen hun woorden doorgeven. Lees bijvoorbeeld Galaten 1:1 en 2 Korintiërs 5:16-21.

4. *Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus.*

Paulus schrijft dit opdat de lezers net zoveel inzicht in dit mysterie krijgen als hij. Het hier gebruikte Griekse woord voor 'lezen' betekent ook 'voorlezen', wat erop duidt dat Paulus wilde dat deze brief regelmatig in de samenkomsten van de gemeente zou worden voorgelezen.

Overigens is wat in het vorige vers 'mysterie' heette hier het 'mysterie van Christus'. Daaronder moet verstaan worden het ongedachte plan van God met betrekking tot Christus, die in al zijn glorieuze rijkdom door Zijn Geest wil wonen in zowel Joden als heidenen, verenigd in één lichaam, de kerk. Paulus zelf geeft pas in vers 6 inhoud aan dit mysterie.

5. *Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:*

'niet ... onthuld' betekent niet dat in de tijd van het Oude Testament niemand wist van een toekomstige zegen waarin de heidenen zouden delen. Oudtestamentische schrijvers schreven er veel over, maar dat de scheiding tussen joden en heidenen in Christus zou worden weggenomen was hun niet bekendgemaakt zoals God dat nu aan Paulus heeft gedaan. Bovendien was het in het Oude Testament al wel aangekondigd, maar nog niet zó onthuld dat het in de realiteit zichtbaar was. Dat is pas in de tijd van het Nieuwe Testament gebeurd.

Met het 'nu' in de tekst wordt de periode na Pinksteren bedoeld, waarmee ook direct duidelijk is dat de genoemde 'profeten' profeten uit het Nieuwe Testament zijn. Zij ontvingen, samen met de apostelen, waartoe ook Paulus behoorde, deze openbaring door de vervulling met de Heilige Geest.

6. *de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.*

Pas nu wordt het mysterie in al zijn diepte uitgelegd. Het houdt in dat in Christus heidenen en joden volkomen gelijkwaardig zijn. Dat betekent dat heidenen (niet-joden) door het geloof in Christus Jezus bij Israël ingelijfd worden. Ze zullen samen met de gelovige joden delen in de hemelse erfenis, maken deel uit van het lichaam van Christus, en krijgen deel aan de belofte, waarmee dezelfde belofte als in 2:12 wordt bedoeld.

8. *Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,*

Paulus, die in vers 4 nog sprak over zijn inzicht in het mysterie van Christus, was daar niet hoogmoedig onder geworden. In deze tekst noemt hij zichzelf de allerminste van alle heiligen. Hij ziet zichzelf zo omdat hij de gemeente had vervolgd (vergelijk onder andere 1 Korintiërs 15:9). Daarom ziet hij het als een bijzonder voorrecht van God dat juist hij het Evangelie mag verkondigen aan de heidenen. De 'rijkdom van Christus' omvat alles waaraan de heidenen door het geloof in Christus deel krijgen.

9. *en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.*

Het was niet alleen Paulus' taak aan heidenen het evangelie te verkondigen, maar aan 'allen' (vergelijk Handelingen 9:15). Aan hen moet hij in het licht stellen (verklaren, ophelderen) hoe het voorheen verborgen mysterie nu werkelijkheid wordt. Dat mysterie omvat het plan van God om alle dingen onder één hoofd (Christus) samen te vatten (1:10). Daartoe moesten jood en heiden in Christus worden verenigd tot één lichaam, de gemeente (1:22, 23). Dit plan was 'vanaf de eeuwen, van eeuwigheid' reeds in Gods gedachten, maar voor de mens 'verborgen'. De bijzin 'de schepper van het al' maakt duidelijk dat God Zijn plan al gereed had, voordat Hij de wereld schiep en dat Hij in staat is om zijn plannen te realiseren.

10. *Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,*

De kerk dient om de glorieuze wijsheid van God bekend te maken aan engelen en demonen. Voor de engelen in de wijsheid van God een reden om zich te verheugen en God meer te aanbidden, voor de demonen is zij, met een variant op een andere tekst van Paulus, een 'geur ten dode' (2 Korintiërs 2:16). Zij worden door de gemeente herinnerd aan het feit dat ze door de dood en opstanding van Jezus Christus verslagen zijn.

12. *in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.*

Door de persoonlijke geloofsverbondenheid met Jezus Christus hebben de gelovigen vrijmoedig de toegang tot God de Vader. Het woord dat met 'toegang' is vertaald werd wel gebruikt om ons begrip audiëntie (bij een vorst) aan te geven. Dit is anders dan in het Oude Testament, waar 'toegang' tot God altijd indirect was – door de priesters en de offers.

13. *Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlennen.*

Voordat Paulus in vers 14 zijn in vers 1 aangevangen gebed vervolgt, keert hij eerst terug naar het onderwerp waarmee hij zijn gebed aanving – zijn gevangenschap. Hij maakt duidelijk dat hij omwille van de gelovigen gevangen zit, wat hij mogelijkwerwijs deed omdat gelovigen zich schaamden voor zijn gevangenschap, of erdoor ontmoedigd waren (vergelijk 2 Timoteüs 1:8,16). Maar de gelovigen kunnen juist eer ontlennen aan Paulus' gevangenschap. Zijn lijden ziet Paulus namelijk als een van de waarmerken van zijn apostelschap (zie bijv. 2 Kor. 6:1-10).

Boodschap en actualiteit

Het verheven doel van de kerk is om aan de overheden en machten in de hemelse gewesten Gods veelkleurige wijsheid te openbaren, wat gereflecteerd wordt in het mysterie dat speciaal – maar niet exclusief – is geopenbaard door Paulus, namelijk, dat de heidenen deelgenoten zijn van het lichaam van Christus. Mysterie is 'in', in deze tijd. Oude 'mysteriereligies' (opmerkelijk genoeg ook velen uit de tijd waarin het Nieuwe Testament ontstond) leven op in de New Age-beweging en vinden veel aanhangers. Mensen worden aangesproken door het idee dat ze inzicht zullen krijgen in een geheim mysterie. Ze hopen hierdoor bijzonder te worden en kennis en macht te verkrijgen. Als kerk zijn we natuurlijk erg tegen dit 'nieuwe heidendom', maar of we er veel tegenover kunnen stellen lijkt soms de vraag. Want hoe kan een verhaal dat al tweeduizend jaar van de daken gepredikt wordt en soms niet meer lijkt te creëren dan een conservatieve burgercultuur nog een mysterie bevatten? En als dat zo is, hoe moeten we dat dan laten zien? Ziedaar de uitdaging waar deze tijd ons voor plaatst. Tijd om eens te kijken wat Paulus hierover schrijft.

Aanwijzingen voor de kringleider

IJsbreker

Johan Crujff heeft het wel, spelinzicht. Eerst zágen we het vooral. Als hij op verbluffende wijze de ene na de andere tegenstander voorbij speelde om vervolgens met groot gemak te scoren hoorde je de verzuchting 'hoe doét-ie het toch?' in de Nederlandse huiskamers. Daar kwamen we achter toen hij voetbalcommentator werd: naast grote technische beheersing van het voetbal heeft hij een verbluffend spelinzicht. Zelf vat hij dat samen in de even korte als onduidelijke uitspraak: 'je moet het snappen om het te begrijpen'.

Bovenstaand verhaal kan voorgelezen worden. Geef daarna de groep de opdracht om wat gezegd is over 'voetbal' en 'Cruifff' te vervangen door 'mysterie' en 'Paulus' – laat ze het toepassen op Efeziërs 3:1-13.

Inleiding

Vraag naar de ervaringen van de kringleden met de stukjes voor stille tijd. Inventariseer ontdekkingen en zaken waar men niet uitkomt. Probeer het geïnventariseerde in het kringgesprek terug te laten komen.

Kringgesprek

Laat de deelnemers gebruikmaken van het werkvel met de tekst van Ef. 3:1-13 in twee vertalingen: de NBV en de Willibrord.

Vers 1-4, het mysterie en de bediening van Paulus

Stel de vraag welke relatie Paulus met het geopenbaarde mysterie heeft. Laat verschillende zaken aan de orde komen, zoals

- de openbaring van het mysterie aan Paulus,
- de verkondiging van het mysterie door Paulus en
- zijn lijden omwille van die verkondiging.

Vers 5-6, de inhoud van het mysterie

Zet eens met elkaar op een rij wat Paulus in ons tekstgedeelte over het mysterie zegt. Praat er vervolgens met elkaar over. Stel daarbij de vraag of wat Paulus zegt over het mysterie overeenkomt met de eigen ervaring van de deelnemers.

Vers 7-13, de uitwerking van het mysterie op en door de Gemeente

Laat iedereen – n.a.v. vers 9-11 – op het tweede bijgevoegde werkvel noteren op welke manieren de Gemeente het evangelie in het licht kan stellen. De deelnemers zijn daar in hun stille tijd al mee bezig geweest, dus dat zou niet al te veel tijd moeten kosten. Bespreek deze manieren vervolgens met elkaar. Probeer af te sluiten met enkele heldere conclusies.

Afsluiting

Neem tijd om te bidden voor datgene wat met elkaar besproken is.

Werkvellen voor de kringstudie

Er zijn twee werkvellen om te gebruiken bij het kringgesprek: het tekstgedeelte in twee verschillende vertalingen en een werkvel om te gebruiken bij de bespreking van vers 9-11. Beide moeten uiteraard van tevoren voor alle deelnemers gekopieerd worden.

Efeziërs 3:1-13

Willibrordvertaling	Nieuwe Bijbelvertaling
<p>1 Daarom is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken ... 2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die Hij mij met het oog op u gegeven heeft; 3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik al in het kort heb beschreven. 4 Dientengevolge kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus. 5 Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie, 7 waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht.</p> <p>8 Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim verwerkelijk moet worden dat van eeuwigheid verborgen was in God, de schepper van alles, 10 opdat nu aan de heerschappijen en de machten in de hemelse regionen, door middel van de kerk, de rijk geschakeerde wijsheid van God bekend zou worden. 11 Zo was zijn eeuwig voornemen, dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer. 12 Door Hem durven wij, dankzij het geloof in Hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God. 13 Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta: die zijn voor u een eer.</p>	<p>1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.</p>

De wijsheid van God bekendmaken

Schrijf in de wolkjes , naar aanleiding van de verzen 9-11 uit Efeze 3, op welke manieren de gemeente de rijkgeschakeerde wijsheid van God bekend kan maken, aan de 'vorsten en heersers in de hemelsferen', maar ook aan mensen.



9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, Ef. 3:9-11

